

## **Liturgie voor zondag 16 januari 2022**

### **'Licht in het duister'**

#### **Dienst in het kader van de Week van gebed voor de eenheid**

Voorgangers: Ds. Arjen Hiemstra, en Wim Bos

Muziek: Marius de Boer, Zang: Louis Praamsma en Hester Hasper

Ouderling: Sergic Davidian

Diaken: Janet Slump

Lector: Kees Vink, Koster: Liesbeth Langeveld

Geluid: Gerjan Snippe

Beeld: Elze Sennema

#### **Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst**

AAN HET BEGIN

#### **Stilte om jezelf voor te bereiden; de kaarsen worden aangestoken**

*Wij gaan staan*

#### **Bemoedigende woorden door de ouderling:**

Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

#### **Openingsgebed**

Ouderling: Heer, hier staan wij voor U

met ons geloof en onze twijfel

met onze kracht en zwakheid

als we blij zijn en als we verdriet kennen

Allen: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE

EN GEEF ONS DE ADEM VAN UW GEEST

AMEN.

#### **Psalm van de zondag – Psalm 8, 1, 2 en 4**

#### **Groet**

Voorganger: De Heer zij met u.

Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER!

*wij gaan zitten*

**Gebed voor de nood van de wereld**

**Lofzegging: Het lied van het licht van Sint Ephrem**

**Glorialied: 526, 1**

ROND DE BIJBEL

**Gebed van de zondag**

**Eerste lezing: Zacharia 4, 1-7**

**Zingen: 601: 1 en 3**

**Tweede lezing: Johannes 16, 7-14**

**Zingen: 439, 1 en 3**

**Uitleg en verkondiging**

**Zingen: 686, 1 en 3**

GAVEN EN GEBEDEN

**Mededelingen van de diaken, daarna collecte**

**Dankgebed en voorbeden**

**Stil gebed**

**Onze Vader**

**Slotlied: 378**

**Wegzending en zegen**